

En Bødkerlærling 1796

(Af Svend-Erik Hansen)

I Odense den 29. november 1780 viedes Elisabeth Birgitte Hansdatter og Jacob Pedersen i Sankt Knuds kirke. De er blevet forlovet 11. oktober 1780 i Peder Gravesens hus bag skolen, han er kusk hos grevinde Rantzau, vidner er Otto Hansen, (som er Elisabeths bror), og Peder Gravesen. Hvor Jacob og Elisabeth stammer fra, er det aldrig lykkedes mig at finde ud af.

Elisabeth er ved vielsen allerede gravid og føder en søn, som den 31. marts 1781 bliver døbt Hans. Elisabeth og Jacob får kun dette ene barn. I folketællingen 1787 er Jacob nu kommet til Sukkerfabrikken, hvor han i folketællingen er opført som sukkersvend. Elisabeth og sønnen Hans bor i Skrædderstræde, sammen med nogle betlersker.

Da konfirmationer ikke findes i kirkebøgerne for Odense på den tid, finder vi først oplysninger om Hans, da han bliver indskrevet i Bødkerlaugets arkiv, han skal nemlig i lære som Bødker. Bødkerlaugets arkiv på landsarkivet i Odense rummer flere forskellige ting, bl.a. er lærekontrakter indskrevet i bøger som kopi.

Hans Jacobsen bliver indskrevet i Bødkerlavets arkiv i 1796, og her står:

No. 48 Aar 1796

Udi Den Hellige Trefoldig Heds Navn haver vi under skreven med hinanden følgende Lære-Contract oprettet Nemlig Jeg underskrevne Knud Thommesen Borger og Bøger (Bødker) her udi Odense, haver antaget Saasom og hermed antager en Dræng, hans fader Jacob Pedersen af Odense fø(d)t af ærlige Christelige og ægte forældre, at lære ham det ærlig og lovlige Bødker Haand Værk i 5 aar angaaende den 27. Marti 1796 til Vi skriver 1801 den 27 Marti i Samme Drængens lære Aar vil ieg hannem saaledes Lære, undervise udi Haandværket at hand efter udstaaende Lære Aar om hand sig ellers der Paa vil beflitte for en god Svend af Bø(d)ker Profestionen Kand Passere og i indeværende Lære Tid holder ieg min Søn med Ulden og Lerret af Klæde og Renlighed samt hans indskrivelse og udskrivelse Lauget naar hand skal Giøres til Svend.

Derimod lover og forpligter Med underskrevne Jacob Pedersen som forlover for bemeldte Dræng Hans Jacobsen at hand i sine lære Aar ærlig og upaaklagelig hos sin lære Mæster Sr. Knud Thomsen Bødker skal ustaae men og bevise sig mod Sin Mæster og Mæsterinde hørig og flittig og lydig, saaledes som en ærekær lære Dræng sømmer og anstaar og uden sin Mæsters og Mæsterindes Tilladelse enten Dag eller Nat af deres Hus at udgaa men deri at indblive, for ser Hand sig herimod da skal hand et fierding Aar længer en(d) for hen mel(d)t for (h)ver gang hand derimod han(d)ler staa udi lære eller og om hand imod forhobning uden billig eller lovlig Aarsag af sine lære bortgaar Da skal Vi som mel(d) Jacob Pedersen Paa egen bekostning eller forpligtet at forskaffe Drængen igen til Sin lære Mæster igen og hand saa et Aar længer at staa udi lære efter de Kongelige Anor(d)ninger.

At denne Contract af os paa begge sider i alle maader skal blive efterkommet have Vidner med Vores egne Hender underskrævet.

Odense d. 27. Martius 1796 Knud Thomesen som Læremæster

Til vitterlighed at under skriver Vi

Jacob Pedersen Otto Knudsen

Hans Jacobsens videre færd i livet er kort, da han dør som 40-årig.

Hans Jacobsen udstår sin læretid som bødker, han bliver i 1805 gift i Sct. Knuds kirke i Odense med Anne Kirstine Rasmusdatter Drejer. De flytter til Næsbyhovedbroby mølle, men ca. 1814 flytter de tilbage til Odense, hvor Hans Jacobsen nedsætter sig som frie Bødker, med værksted udenfor Nørreport, desværre dør Hans Jacobsen 1821, men om Anne Kirstine driver værkstedet videre, eller det ligger stille nogle år vides ikke, men værkstedet overtages af sønnen Jacob Hansen, der efter sin far's død også går i lære som bødker, men det er en anden historie.